

Uitgevoerd door  
Aart van den Berg

## Luisteren

Scan de code  
of klik erop



# De Berg

Tekst Klaas de Vries  
Muziek Aart van den Berg

Hij kan nog steeds de waarheid niet aanvaarden  
Dat op De Berg er nooit meer wordt geshot  
De Berg, een burcht waar Groen Wit roem vergaarde  
Hij snapt het niet, is er nog altijd van kapot

Hij kan het allemaal nog niet geloven  
Op zondag pakt ie uit gewoonte vaak zijn fiets  
Dan rijdt ie, net als altijd, weer naar boven  
Maar op De Berg, een kale grasmat, verder niets

Daar zit ie dan een uur te fantaseren  
Van NEC en PEC en 't haatlijke Vites  
Hoe het daar altijd spookte als de klere  
Van diepe droefheid en onmetelijk succes  
Van diepe droefheid en onmetelijk succes

Hij ziet dan weer de rooie Van der Heijden  
Die op de linkerwing zo razendsnel passeert  
De Kont van Bleijenberg een bal het doel in glijden  
Of een granaatinslag van Charley van de Weerd

Dat was pas leven, dat was pas theater  
Daar liep King Lear, daar liepen Hamlet en MacBeth  
Daar heerste dramatiek van 't reinste water  
Daar zag je Vondel, Shaw en Jean Genet

Hij kan nog steeds de waarheid niet bevatten  
Op zondagmiddag wordt ie altijd nog nerveus  
Dan loopt ie rusteloos een rondje door de stad en  
Ontglipt een forse vloek hem bij de Schoenenreus