

Uitgevoerd door
Aart van den Berg

Luisteren

Scan de code
of klik erop



De twintigste eeuw

Tekst Klaas de Vries Muziek Aart van den Berg

De stad was dagenlang in rep en roer
Rond middernacht kwam al het veevervoer
In lange rijen naar het Emmapark
Daar was de Wageningse paardenmarkt

De Pabstendam, een schrale oostenwind
Tien graden vorst, een koek-en-zopietent
Je zag de jeugd op houten schaatsen gaan
Voor 't Wageningse kampioenschap korte baan

Het Emmapark vol handelaars en paarden
Het kampioenschap op de uiterwaarden
Met in de vert' het krijsen van een meeuw
't Zal nooit meer zo zijn als in de twintigste eeuw

De jaren vijftig op de wielerbaan
De kroegbaas, kolenboer, de kapelaan
Die kwamen daar voor Schulte en Van Vliet
Wout Wagmans, Wim van Est, zijn broertje Piet

De Hoogstraat: honderd mensen in een rij
Voor het sigarenmagazijn van Heij
Je kreeg er maximaal twee kaartjes mee
Voor Wageningen tegen PSV

Een wielerkoers: zes dagen en zes nachten
En op De Berg daar kon je strijd verwachten
Men vocht voor elke meter als een leeuw
't Zal nooit meer zo zijn als in de twintigste eeuw

De Luxorbioscoop met Doris Day
De City: Greta Garbo, Danny Kay
Het jeugdhonk naast het oude postkantoor
En Bello liep tot achter Jonker door

De eerste voetbalwedstrijd op tv
Bij Eefje Holleman in het café
Een stortbad in het badhuis voor tien cent
En in de Negro groot amusement

En wij zo jong, zo puur, zo onomwonden
Aan dogma 's, orde noch gebod gebonden
En nog onstuimiger dan stuivend sneeuw
't Zal nooit meer zo zijn als in de twintigste eeuw