

Uitgevoerd door
Aart van den Berg
(zang en piano)
en Ruud Peper
(trompet)

Luisteren

Scan de code
of klik erop



Herfst in de stad

Tekst Klaas de Vries
Muziek Aart van den Berg

De oktoberwind waait, dus de stad is bezaaid
Met bladeren rond kroegen en kerken
Als de barkeeper sluit, want de torenklok luidt
Dat het tijd is te gaan of te werken

Het is herfst in de stad
Het is herfst deze nacht
Het is herfst met z'n buien en vlagen
Het is herfst, wat onthecht
Vraagt een elk onderweg
Of de dageraad nooit op komt dagen

De oktoberwind waait, schoffelt ruig en hij zaait
Het zaad voor de storm in november
Onverholen, zo wacht iedereen deze nacht
Op het wenden der zon in december

Het is herfst in de stad
Het is herfst deze nacht
Het is herfst met zijn buien en vlagen
Het is herfst, wat onthecht
Vraagt een elk onderweg
Of de dageraad nooit op komt dagen

De oktoberwind waait, in een buitenwijk kraait
Een haan matineus voor zijn kippen
En met macho bravoure gaat ie schor op de toer
Brengt de buurt een vloek op de lippen

Het is herfst in de stad
Het is herfst deze nacht
Het is herfst met z'n buien en vlagen
Het is herfst, wat onthecht
Hoopt een elk onderweg
Of de dageraad snel op komt dagen