

Uitgevoerd door
Aart van den Berg

Luisteren

Scan de code
of klik erop



Hotel De Wereld

Tekst Klaas de Vries
Muziek Aart van den Berg

Wij zijn zo trots op dat gebouw
Daar hangen altijd nog de namen
Van Foulkes en die van Blaskowitz
En onvoorwaardelijke overgave

Wij zijn zo trots op dat gebouw
Op 5 mei al die mooie franje
Met de tv bij Blote Jan
En vlaggen, rood, wit, blauw, oranje

Wij zijn zo trots op dat gebouw
Hotel De Wereld: vrijheid, vrede!
De dag er na is 't al voorbij
Weg uitgeprocedeerde, stante pede!

Wij zijn zo trots op dat gebouw
De veteranenoptocht door de straten
Dat waren ooit ook vreemdelingen hier
Net als hun toen gestorven maten

Wij zijn zo trots op dat gebouw
De vrijheid en memento mori
Elk jaar is er een vijfde mei
Opdat 'Het niet vergeten zij'

Alleen het requiem voorbij
Is schrijnend kort vaak de memorie