

Uitgevoerd door
Aart van den Berg

Luisteren

Scan de code
of klik erop



Ode aan Het Spijk

Tekst Klaas de Vries
Muziek Aart van den Berg

Het is fantastisch wonen
op Wageningen-Hoog
Riant en comfortabel
Naast prof en psycholoog

De Herten- en de Reeboklaan
Het Heidepark, het Papenpad
Een fraai en zorgeloos bestaan
Het mooiste plekje van de stad

En ook van de Sahara
Denk ik, wat wil je meer?
Wat kan een mens nog wensen
Wat is er daar verkeerd?

De Boes- en de Belmontelaan
In al die mooie lanen daar
Een fraai en zorgeloos bestaan
Men heeft het piekfijn voor elkaar

Waarom ben ik dan toch zo dom?
De gracht stinkt vaak ontielig
Ik weet, ik weet het is ontzettend krom
Ik hou toch het meest van Het Spijk

Geen hond zal ooit ontkennen
De waarde van Noordwest
Men leeft daar zeer ontspannen
Weldadig en relaxt

Van Doesburg tot aan Mondriaan
Is iedereen vol lof
We hebben toch een goed bestaan
In Corry Vonk en Slauerhoff

Waarom ben ik dan toch zo dom?
De gracht stinkt vaak ontielig
Ik weet, ik weet, het is ontzettend krom
Ik hou toch het meest van Het Spijk

De rust hangt als een deken
Over de bomenrij
De looiershuisjes staan er
Al jaren autovrij

Een wonder dat ze er nog zijn
Het slopersplan lag al klaar
Gelukkig heeft Cox Merkelijn
Die dwaasheid ons bespaard

Een veel besproken paradijs
Een gracht die op een beerput lijkt
En gasgif in de achtertuin
Toch hou ik het meest, het meest van Het Spijk